

plant een
Bijbel

Gegrepen door de God van het Boek

Wicky (25) groeide op in een hindoeïstisch bergdorpje in India. In zijn tienertijd gaf een familielid hem een Bijbel. De jonge Wicky liet het boek links liggen. Op een dag was het alsof iemand zijn hand pakte en zei: "Begin met lezen!" Hij voelde dat deze leiding kwam van de God van dit Boek. Toen hij eenmaal begon te lezen, kon hij er niet genoeg van krijgen.

Hij kwam tot geloof in Christus en liet zich dopen. Zijn dorpsgenoten werden woedend en bedreigden Wicky. Maar door Gods kracht hield hij stand: "Jullie kunnen me de keel doorsnijden, maar ik blijf christen. Ik heb de Waarheid leren kennen." Wicky leeft nu ondergedoken, maar gaat regelmatig terug om onder zijn oude dorpsgenoten te evangeliseren.

Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen Bijbel. Ondanks de vervolging, vragen zij voortdurend om Bijbels voor zichzelf en anderen.



2 zakken potgrond = 1 Bijbel



“
Jullie kunnen me de keel doorsnijden, maar ik blijf christen. Ik heb de God van dit Boek leren kennen
”

Scan mij!

Snel bestellen of doneren? Scan deze QR-code:



1 Bijbel slechts €6,-

HVC potgrondactie voor Bijbels

Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) wil graag zo veel mogelijk Bijbels uitdelen in landen zoals Afghanistan, China, Irak, Iran, India en Pakistan. Helpt u ons via de landelijke potgrondactie 'Plant een Bijbel' om aan de vraag te voldoen? U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door de actie met een gift voor Bijbels te ondersteunen.

Uw bestelde potgrond kunt u ophalen op **D.V. zaterdag 23 maart 2024 bij u in de buurt!** Van de opbrengst kunnen we Bijbels brengen naar afgelegen gebieden, waar nodig smokkelen we ze.

Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

 planteenbijbel.nl

 **hvc**
Geloof verbindt